

Bestyrelsens Beretning 2011-11-10 skrevet af Formand Bjarne Lindquist

Først vil vi gerne takke den tidligere bestyrelse og formand Gitte Engelund for det fine arbejde de havde lavet. Klubben var i god stand og rimelig let at føre videre.

Det har været et udfordrende år.

Første år i det nye klubhus.

Vi har haft meget at lære, og tro mig de næste par år vil vi så sikkert lære, at det vi har lært er forkert. Vi må acceptere at sådant et nyt klubhus ikke blot fungerer fra dag 1. Der skal arbejdes med tingene. I forrige weekend var jeg i skovshoved for at sejle og der har de bygget klubhus for 35 mil. kr. Der var det, at jeg blev rigtig glad for vores lokaliteter, den store forskel er at vi kan have mange aktiviteter i gang samtidig uden at gå i vejen for hinanden.

Fysisk sammenlægning med vind- og kitesurfer.

Og i år skulle sammenlægningen af surfer og sejler så stå sin prøve – nu var vi fysisk under 1 tag. Der har været rigtig mange ting som vi skulle udrede, men heldigvis aller fleste af den type hvor man siger – ja ja det skal vi nok få styr på. Det har været noget med hvordan afleverer man badet, hænger man sin dragt op efter brug, tømmer man motorjollen for vand. Og jo disse akrobater farer hen over vandet for øjeblikket efter hænge 10 meter oppe i luften, det ser virkelig skægt ud og gode er de. Blandt andet var Rasmus Riber i top 3 i hans klasse i Waterz som blev afholdt på Ringkøbing fjord i september.

Den nye afdeling med morgenbadere.

Morgenbaderne er også rykket ind, og da jeg så Anna Hoffmann på midtersiderne i BT hvor et kæmpe billed viste hvor besværligt det er at bade i et isfyldt Ho Bugt midt om natten, så kan man kun sige en ting ”Respekt”, så er det fordi man absolut VIL bade. Jo morgenbaderne giver skam spaltemilimeter og omtale af Ho Bugt Sejlklub – på den gode måde.

Året der gik.

Året 2011 startede med en god nyhed, nemlig med at vi fik sponceret en helt ny Feva jolle. Jes Laursen fik trykket de rigtige personer på maven og på meget kort tid fik de skaffet de 35.000,- kroner. Det var bare super. Giverne var Dansk Sejlunion, Danske Bankfond, Nordea fonden og Esbjerg Havn der selv meldte sig da de kunne se at vi maglede kr. 9.000,- tak for det.

I februar kom alle optimisterne til svømning for at aflægge svømmeprobe.

I marts havde vi Klubaften og planlægning af sæsonen 2011, rigtig mange udvalg blev besat og tusind tak for den store opbakning og velvilje til at gøre et stykke arbejde i klubben, vi kører efter princippet mange udvalg med små veldefinerede opgaver. Vi mangler måske lidt det dersen veldefineret, det må vi arbejde på i den kommende sæson.

Fastelavn blev der også tid til et virkelig godt initiativ i Optimist afdelingen.

I April have vi så stander hejsning, og hvis i lægger mærke til flagstangen ved huset så kan i se at Klemme har hejst en vinterstander. Så fremover bliver afrigger- og tilriggerdag til omriggerdag, vi har jo aktiviteter i huset året rundt. Ud over de almindelige opgave var forårets omriggerdag der hvor vi begyndte at indrette bådhuset, som blev fyldt med fliser.

Det var også i april at Simon Nørgren og Søren Christensen bankede på og sagde junior surfing. Inden vi fik os set om var der lånt brædder i Bork og mange vindsurferne hentede deres børn de skulle bare i gang med en sund leg. Ud på vandet iført våddragt og redningsvest og så var den skole

en realitet. Det hele blev skudt i gang i starten af maj hvor Torben Kornum kom og fortalte om alle lyksalighederne ved at vindsurfe.

Vi havde sponsordag og kom i Lokale og Anlægsfondens blad. Og det var skønt at se den store tilslutning der var fra alle klubbens medlemmer det blev en kæmpe success.

Hen over sommeren har der været stor aktivitet i klubben Optimisterne har været på sommer camp, surferne har nærmest boet i klubhuset. Wayfarerne har været til stævner og til træf. Finn og jeg blev foresten sjællandsmester efter et kaotisk stævne i Præstø. Og der lærte vi at sådan skulle det ikke foregå til Jysk mesterskab for Wayfarer som blev det største stævne som vi har holdt, til alles tilfredshed, selv fra Stryhns som aldrig havde solgt så mange IS som i den weekend, og Hjerting Borgerforening. Al god omtale af sejlklubben kommer alle medlemmerne til gode.

Og så var der afrigger dag som blev lige så hyggelig som den plejer. Morgenbaderne må gerne deltage.